

Mitt valprogram 2019

OM ATT MÖJLIGGÖRA ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

En av de viktigaste uppgifterna vi som beslutsfattare har är att möjliggöra olika saker. Vi ska genom våra beslut och genom hur vi fördelar pengar möjliggöra ett bättre och ett smartare samhälle med tanke på de utmaningar vi har framför oss. Vi ska använda våra resurser klokt och försäkra oss om hållbara lösningar ur miljö-, ekonomisk och social synvinkel. Det preventiva arbetet och att göra saker vid rätt tidpunkt tryggar att vi fokuserar på individen.

En levande och stark svenskhet, i form av lösningar som tryggar svenska språkets ställning, stärker kulturautonomin och är inkluderande, är en förutsättning för en levande tvåspråkighet.

Jämställdhet, jämlikhet, rättvisa och en grundmurad tro på mänskliga rättigheter är viktigare än någonsin. Dessa värden ska vi stå upp för.



UTBILDNINGEN AVGÖR VILKEN TYP AV SAMHÄLLE VI HAR

Det finländska samhällets absoluta styrka och den i särklass bäst möjliggörande faktorn är en avgiftsfri utbildning som tryggar att samhället kan skapa samma förutsättningar för alla barn och unga oberoende av hemmets socioekonomiska ställning. Hemmets socioekonomiska ställning inverkar både på studieval och på inlärningsresultat.

11 procent av dem som lämnar den grundläggande utbildningen har så bristfälliga läskunskaper att de inte har förutsättningar att studera vidare, detta är totalt oacceptabelt. Vi ska därför satsa på avgiftsfri småbarnspedagogik i fyra timmar för tre år fyllda, på flexibel och två-årig förskola. I skolan ska vi få trestegsstödet att fungera i praktiken, vi ska satsa på motivation och på flexibla lösningar för dem som behöver det och på mångprofessionell elev- och studerandevård. Vi behöver mera studiehandledning på alla stadier.

Varför inte införa studiehandledare med uppgift att säkerställa övergången från grundläggande utbildning till gymnasium eller yrkesskola? En tillräcklig studiehandledning som utgår från individens behov är avgörande för att många unga ska hitta rätt.

Tionde klasser och olika typer av verkstäder behövs. Likaså kan rehabiliterande åtgärder vara det som behövs för den unga för att komma vidare.

De studerande som behöver mycket närundervisning ska kunna få det också inom yrkesutbildningen. Den inläring som sker på arbetsplatserna ska vara handledd och trygg. Gymnasiernas allmänbildande funktion är viktig och samarbetet med högskolorna ska stärkas.

Den fria bildningen är en oerhört viktig utbildningsaktör. Seniorbefolkningens behov av olika typer av utbildning eller för integrering av invandrare finns det inget mera heltäckande nät än den flexibla och inkluderande fria bildningen.

47 procent av dem som kommer in till en högskola utexamineras. Högskolorna måste bli bättre på att erbjuda kurser, handleda och stöda så att allt fler utexamineras. Högskolorna är oerhört viktiga regionala utvecklare och samarbetet med både offentliga och privata aktörer är viktigt.

Satsningar på forskning och innovationer är nödvändiga för ett land som Finland. Målsättningen att nå 4 procent av BNP är riktig och måste uppnås under nästa period.

FAMILJEN ÄR EN HELHET

Familjerna behöver mångsidigt stöd i vardagen. Det kan handla om allt från rådgivning, hjälp av en familjearbetare i hemmet eller tillgång till god dagvård. Lågtröskelmottagningar där du får mångsidig hjälp för hela familjen kan fås via textfamiljerådgivningscentraler.

Våra barn och unga har rätt till sunda daghem och skolor. Vi måste bygga så att byggnaderna tryggar en god inomhusluft och sunda miljöer.

En god familjepolitik garanterar att familjen får tillräckligt med tid tillsammans. Vi behöver en ambitiös familjeledighetsreform enligt 6+6+6-modellen kombinerat med avgiftsfri småbarnspedagogik för tre år fyllda barn i fyra timmar per dag. Detta skulle stärka familjernas valfrihet och ekonomiska ställning samt främja jämställdheten på arbetsmarknaden.

KLIMATSMART FRAMTID KRÄVER BESLUT NU – VÅRA BARN FÖRTJÄNAR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

Vi behöver mångsidiga beslut som gäller alla samhällsområden för att Finland ska vara koldioxidneutralt år 2035. Den rälsbundna trafiken ska utvecklas, genom skattepolitik ska vi gynna utsläppsnåla bilar och förnybara energikällor. Trähusbyggandet ska främjas. Långsiktiga satsningar på miljöteknologi & forskning & innovationer skapar också arbetsplatser. Det ska i vardagen gå att välja en klimatsmart och hållbar livsstil. Östersjön behöver fortfarande våra insatser för att må bra!

ÄLDREOMSORGEN SKA GARANTERA ATT VÅRA ÄLDRE UPPLEVER EN TRYGG ÅLDERDOM

Det behövs flera händer i vården. Äldreomsorgen utgör en helhet och om man gör förbättringar inom en del av äldreomsorgen får det inte ske på bekostnad av andra delar. Den dag hemmet inte längre är en trygg plats bör andra boendeformer kunna erbjudas. Det skulle vara viktigt att vi skapar mellanformer mellan hemmaboende och serviceboende. Exempel från olika håll i landet är flera seniorbostäder i ordinarie höghus eller radhus, kollektivt boende, hela seniorkvarter eller seniorhöghus.

Rehabilitering är viktigt med tanke på livskvaliteten men också med tanke på kvaliteten i vården. Det preventiva arbetet måste förstärkas för att vi ska lyckas hålla våra äldre välmående allt längre. Tredje sektorn spelar en viktig roll för välmående – att tillsammans dansa, gymnastisera, spela kort eller sjunga i kör ökar både det fysiska och psykiska välmåendet. Vänverksamhet är viktig.

Äldreomsorgen ska utgå från respekten för den äldres vilja.

ARBETSMARKNADEN BEHÖVER FÖRNYAS TILLSAMMANS MED SOCIALSKYDDET

Arbetsmarknaden och socialskyddet måste bättre motsvara verkligheten med korta arbetsperioder och perioder med arbetslöshet. Dessutom ska det alltid vara möjligt att studera under perioder av arbetslöshet – det behöver inte handla om att skaffa sig en examen utan många gånger räcker en del av en examen till. Socialskyddet och arbetslöshetsskyddet skall alltid möjliggöra och uppmuntra till också kortare perioder av arbete och studier som möjliggör att man hålls kvar i arbetslivet.

Vi ska satsa på välmående i arbetslivet.Handledning, rehabilitering och mångsidigt stöd behövs för många arbetssökande för att komma in på arbetsmarknaden på nytt.

KONTINUERLIGT LÄRANDE ÄR ETT MÅSTE FÖR DE FLESTA

Kunskapsbehoven förändras snabbt på arbetsmarknaden idag. Därför är det viktigt att vi möjliggör att också personer i arbetslivet eller arbetslösa flexibelt kan skaffa den kunskap som behövs. Alltid behövs inte hela examina utan delar räcker. Vi behöver därför ett mera skraddarsytt utbildningsutbud. För att finansiera det kontinuerliga lärandet borde vi nästa period via trepartssamarbete skapa ett fungerande system. Både yrkesskolor och högskoleväsendet spelar en viktig roll.

VÄLFÄRD SKA SKAPAS INNAN DEN KAN FÖRDELAS – VI SKA BYGGA ETT MÖJLIGGÖRANDE SAMHÄLLE

Det behövs en palett av åtgärder för att trygga ett livskraftigt näringsliv. Förutom en sporrande skattepolitik behövs också andra åtgärder. Inkomstbeskattningen får inte skärpas, tvärtom borde vi hela tiden eftersträva lägre inkomstbeskattning för att sporra till arbete. Utan en kunnig

arbetskraft avstannar utvecklingen, många företag i Nyland uppger att de har problem med rekryteringen. Men också byråkratin och gränsen då skyldigheten att betala mervärdesskatt spelar en stor roll och borde bättre beaktas speciellt för mindre företag.

En lyckad integration av invandrare förutsätter språkkunskaper och kännedom om det finländska samhället. Vi måste satsa mera på språkundervisningen.

INFÖR TERAPIGARANTI FÖR ATT MOTVERKA PSYKISK OHÄLSA – MÄNNISKAN ÄR VÅR VIKTIGASTE RESURS

Varannan finländare drabbas under sitt liv av någon form av psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa kostar det finländska samhället 11 miljarder årligen. Fyra miljoner arbetsdagar blir ogjorda per år på grund av psykisk ohälsa. Vi bör införa en terapigaranti som garanterar att man inom en viss tid på sin hälsocentral flexibelt och snabbt får tillgång till mångsidig terapi och psykosocialt stöd. Utan krav på remisser och utlåtanden.

LEVANDE SKÄRGÅRD & LANDSBYGD OCH STIMULERANDE STADSPOLITIK

En modern kommun- och regionpolitik utgår från regionernas egna styrkor. Staten ska möjliggöra livskraftiga kommuner och regioner. Samma modell passar inte för alla regioner, vi behöver alltså en möjliggörande politik.

Städerna har sina egna behov som ska tillgodoses. Integrationsbefrämjande åtgärder, positiv ekonomisk särbehandling av daghem och skolor i stadsdelar med flera sociala utmaningar och möjliggörande näringslivspolitik är några exempel på behov.

Skärgården är på många håll beroende av en fungerande skärgårdstrafik och vi ska trygga nivån på skärgårdstrafiken. Traditionella näringsgrenar som fiske står inför stora utmaningar. Övergödningen av Östersjön, växande säl- och skarvstammar utgör tillsammans ett stort problem för yrkesfisket. Vi ska satsa på att skapa de rätta förutsättningarna för vårt kustnära havsfiske.

Landsbygden behöver fungerande infrastruktur i form av både vägar och snabba datakommunikationer för att möjliggöra att man arbeta och bo året om på landsbygden. Mobil service möjliggör att service fås också på landsbygden. Producenterna bör få en större andel av priset på produkten.

SÄKERHET OCH TRYGGHET

Säkerhetsfrågor ska granskas ur ett brett perspektiv. Miljöförstöring, brist på odlingsmark, mat och rent vatten bör motverkas på bred front för att människor ska kunna stanna på sina hemorter. Det nordiska samarbetet inom säkerhets- och försvarspolitik är viktigt. Ett NATO-medlemskap ska skapa ett säkerhetspolitiskt mervärde.

En stor säkerhetspolitisk fråga är hur väl vi lyckas motarbeta marginalisering. Framför allt unga behöver stöd och mångsidig handledning för att inte marginaliseras.

Jag tror på vår allmänna värnplikt och på det frivilliga försvarets roll.

Vi behöver våra poliser och deras närvaro lokalt är viktig. Vi ska dessutom satsa på polisens närvaro på nätet, det arbete som görs för att motverka exempelvis sexualbrott som begås mot barn på nätet måste få mera resurser.

DET GLOBALA SAMFUNDET BEHÖVER LEDARSKAP

Vi behöver ett globalt ledarskap som möjliggör att också flickor får gå i skola, studera och arbeta. Genom att stärka kvinnors rättigheter och deltagande i beslutsfattandet bygger vi hållbarare samhällen. Nyaste miljö- och annan teknologi som siktar på hållbarhet tryggar också att vi bygger klimatsmarta samhällen. FN och andra liknande organisationer behövs mer än någonsin för att trygga mänskliga rättigheter, god förvaltning och korruptionsfria samhällen.

EU BEHÖVS

Det lönar sig att komma ihåg varför den europeiska unionen i tiden skapades, för att trygga fredliga och stabila förhållanden i Europa. EU behövs för att vi ska kunna driva en klimatpolitik som har effekt, för att företagen ska kunna idka handel utan tullar och byråkrati, för att våra ungdomar flexibelt ska kunna studera inom EU och för att EU både internt och på den globala arenan kraftfullt ska agera för mänskliga rättigheter, för öppna samhällen med yttrandefrihet och oberoende rättsväsenden.

MIKAELA NYLANDER, erfaren riksdagsledamot sedan 2003

tel.050 511 3029, mikaela.nylander@riksdagen.fi, www.nylandermikaela.fi